

Geachte dames en heren,

Dank voor de CD-box, dank ook voor dat prachtige jubileumboek. En, laat ik daar maar gewoon mee beginnen, Ciconia van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Een nieuw orkest oprichten, bovendien in een tijd, 10 jaar geleden, waarin de cultuursector het niet makkelijk had. Je moet het maar aandurven. U orkestleden, artistiek leider Dick van Gasteren en zakelijk leider Ellen Vergunst, u heeft het aangedurfd, en dat getuigt van lef en ook van doorzettingsvermogen. En die lef en dat



doorzettingsvermogen zijn beloond en Ciconia Consort is in 10 jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Haagse klassieke muziekscene. Ciconia onderscheidt zich met bijzondere thematische programma's zoals deze Spaanse Nachten compleet met tapas en met tijdens de middagconcerten speciale kindernevendiensten, een woord dat ik durf uit te spreken in deze Nieuwe Kerk, de vaste speellocatie van het Ciconia Consort in Den Haag. In de programmering bent u niet bang om de gebaande paden te verlaten, onbekende werken op de lessenaar te zetten in plaats van het ijzeren repertoire. Na een beginperiode waarin alleen, nou ja alleen is ook zo onaardig, waarin Ciconia alleen in Den Haag speelde heeft Ciconia zijn vleugels uitgeslagen. Inmiddels geeft u overal in Nederland concerten en bent u regelmatig te horen op de radio en te zien op televisie. Uw Cd's met de toevoeging 'The Haque String Orchestra' vinden ook hun weg naar het buitenland. Kortom u treedt op als muzikale ambassadeurs van Den Haag en dan ook nog eens vernoemd naar ons wapendier de ooievaar. De ooievaar die onder meer bekend staat als geluksbrenger en geluk heeft de ooievaar u zeker gebracht. Maar zoals gezegd het succes heeft u vooral aan uzelf te danken. De naam is bovendien niet het enige Haagse aan Ciconia Consort. Net als bijvoorbeeld onze stad namelijk, is ook de samenstelling van dit orkest behoorlijk internationaal en daarnaast heeft ongeveer de helft van de leden van het ensemble in Den Haag gestudeerd. Maar eigenlijk verbaast me dat niks gezien de enorme goede en uitstekende en ook internationale reputatie van het Koninklijk Conservatorium.

Genoeg woorden, hartelijk gefeliciteerd, laat de muziek spreken en ik zou zeggen, ga zo door.  
Dank u wel.